

Preek gehouden op 13 oktober 2013 door ds. L.H.Th. Kooij

Lezen; Amos 3 – 4 : 6

### 1. Geloof jij in een laatste oordeel?

Het onderwerp alleen al! Dáár word je toch niet vrolijk van? Misschien gaan alle alarmbellen af. O nee: nu krijgen we misschien wel een donderpreek. Veroordeling. Nee; daar worden wij absoluut niet blij van. Het woord heeft bij de meesten van ons een heel negatieve lading. Je word er misschien wel bang van. Oordeel. Brrr... Kunnen we het niet over Gods liefde hebben?? Dat is de praktijk. En dat is gek. Want God zegt: Ik ben een God van recht.

Na de moord van Kaïn op Abel roept God het uit;

*Hoor. het bloed van Abel schreeuwt vanuit de aarde tot Mij. (Gen. 4,10) Wat betekent dat?*

Dat God onrecht nooit negeert. Het raakt Hem. God wordt er boos van. Maar is dat nu erg?

Stel je voor dat jouw broer vermoord wordt. En dat de samenleving zou volstaan met een houding van 'jammer, maar gelukkig leef jij nog?' Dat zou toch vloeken met een gevoel van recht?

God kijkt niet weg. Nooit. God is rechtvaardig. God is liefde. In zijn liefde wordt Hij geraakt door onrecht. Als er mensen zijn die sterven van de honger, terwijl mensen verderop zich in hun rijkdom kapot vervelen in de Bijenkorf en de Koopgoot. Als kwetsbare weduwen en wezen worden weggedrukt. Als honderden vluchtelingen verdrinken voor de kust van Italië. Als wij ons niet bekommeren om de dieren; Zijn schepselen. Ik noem maar wat.

Onze God is bewogen. Daarom zond Hij zijn Zoon. God heeft de wereld lief. Niet alleen gelovigen, niet alleen de mensen, nee- zijn hele schepping.

2. Daarom kwam Jezus naar de aarde. Om ons en de hele schepping die lijdt en zucht uitzicht en hoop te geven op een totaal nieuwe wereld. En om daar een begin mee te maken door de kracht van de Geest. Wat een genade!

Jezus zegt tegen ons: Volg Mij na.' Doe je mee op Mijn manier?? Jacobus maakt duidelijk hoe geloof in Jezus consequenties heeft voor hoe wij bijvoorbeeld tegen armen en kwetsbaren aankijken. Hij waarschuwt; 'denk erom; geloof kan nooit abstract!! Geloof vindt weerklank in het normale leven. En het richt zich op wat komen gaat.' Je mag leven uit genade; nou laat die genade dan uitstralen door wat je doet!

Jezus heeft straks het laatste woord. Wat zal dat een feest zijn! Ik kan ernaar verlangen. Ik ben er ook niet bang voor. Ik vertrouw Jezus. En hoe meer ik Jezus leer kennen in de bijbel des te meer doet het mij pijn wat voor een oneerlijke wereld het is waarin we leven.

Als je leerling word van Jezus dan ga je steeds meer leren wat eerlijk is. Wat waarheid is. Jezus zegt tegen ons: *Ik ben de waarheid en het leven. Luister naar Mij!*

Hij wil dat wij ambassadeurs zijn van Zijn Rijk! Vooruitgeschoven posten in een wereld die getekend wordt door oneerlijkheid, onrechtvaardigheid, discriminatie en corruptie.

*Want Jezus is Heer van het hele leven. Zo zitten we midden in het thema Gerechtigheid.*

3. Wij willen soms wegstijgen bij onrecht. We denken soms ook: *ach er is zoveel ellende en oneerlijkheid op de wereld; wat maakt het dan uit wat ik doe?4. ik maak me echt niet druk over wat ik koop hoor. Het leven is al zo duur geworden 5. Ik kan er toch niets aan veranderen?* We houden het verdriet van de wereld maar op afstand. Wat moet je anders?

Nou, ben jij een volgeling van Jezus? Dan geloof jij in een andere wereld. Dan kijk je niet weg, nee dan ben jij betrokken! Dan verlang jij naar recht en gerechtigheid.

Want het onrecht ligt op straat. We vinden het bijna normaal. Totdat Jezus ons de ogen opent. Dan gaan we ontdekken wat voor rijk van Gerechtigheid God voor ogen heeft.

6. Als jij Amos gaat lezen vanuit een messiaans verlangen naar Gerechtigheid dan leer je juist Gods liefde kennen en krijg je huiswerk mee. Je komt vind ik juist in het OT midden in de modder van het normale leven te staan.

Amos was een profeet die het woord van God moest brengen in het noorden van Israël. We zitten ver in de koningentijd. David en Salomo zijn allang gestorven. In vroeger tijden was de samenleving van het Oude Israël eerlijker geweest, Niemand leed honger in dit land van melk en honing. Maar nu wel. Er was een rijke bovenlaag van een aantal gezinnen die alle touwtjes in handen had. Het platteland was verarmd en er waren veel misstanden. *De armen bidden tot God om steun. De rijken danken God voor hun rijkdom.* Dat is de situatie. God zegt: dit accepteer Ik niet. Ik heb jullie bevrijd in slavernij; en jullie? De luxe van de één is de ellende van de ander geworden. Ik kan jullie offers niet meer ruiken; zó walg ik ervan. Wát een schijnheiligheid zeg... Stop er dus mee- jullie kennen Mij namelijk helemaal niet. Stelletje lamlendige koeien (4:1), met al je sieraden en duurdoenerij!!

De reactie van die mensen toen? Die kan ik wel bedenken!

*Kom op zeg; alsof we ons moeten schamen dat we rijk zijn? Wij danken God elke dag voor onze rijkdom. Wij mogen toch wel genieten van wat God ons zelf heeft gegeven? Je mag je van God toch wel genieten?* Dat zullen die vrouwen in hun luxe huizen ook hardop gedacht hebben. Wat doet die Amos nou moeilijk? Is hij jaloers??

Zeg, hoe betrokken ben jij op armen, wezen, weduwen en op de schepping?

7. Ik denk dat dit alleen van harte kan als jij bekeerd bent: als je echt hebt ontdekt hoe groot de genade is die Jezus jou geeft. Door Hem leer ik verbonden te zijn met God, mijn naaste, zijn Schepping. Zo leer ik dat het beter is te geven dan te ontvangen. Maar hoe komt het dat het voor sommigen met een keurig inkomen een kruis lijkt om 10% van het inkomen aan goede doelen te geven? Hoe komt het dat wij best een goed leven hebben maar toch vaak geen geld denken te hebben om onze Verre Naaste te helpen? Hoe komt het dat we vaak het goedkoopste vlees uit de supermarkt halen en niet nadenken of dit bijdraagt aan dierenleed? Is Jezus nu Heer voor jou ja of nee?

8. Ik stel vijf vragen voor de komende week:

1. ben ik egoïstisch en mis ik liefde voor God en onze naaste?
2. trek ik God de Schepper los van zijn wereld en zijn schepselen? (is God mijn privégod geworden?)
3. mijn rijkdom, welvaart, geluk, gezondheid, genieten; is dat in mijn leven een zegen of een aanklacht?
4. vind ik mijn vreugde in God? En hoe deel ik in die vreugde met mijn (verre) naaste?
5. heb ik zicht op Jezus' Rijk van gerechtigheid? Mag Zijn oordeel het laatste oordeel zijn?

Achter Jezus aangaan betekent keuzes maken. Geloof jij dat en wil jij dat? Of schuif je het voor je uit? Dank je God voor je rijkdom, en dat is het wel.

*'Ach, wat ik wel of niet doe is toch maar een druppeltje op de gloeiende plaat.'* Ik zeg dan: nou en? Zegt Jezus niet juist met het oog op onze natuurlijke lamlendigheid en passiviteit tegen zijn leerlingen: jullie zijn het zout van de aarde! Wat is nu een snufje zout in een pan aardappelen? Wat betreft massa niks! Maar het doortrekt alles. Zo is een leerling van Jezus een smaakmaker in een laffe wereld. Bewust op weg naar een nieuwe wereld!

Beproof dus jezelf en stel jezelf de vraag: verlang ik naar de gerechtigheid van Jezus en leef ik zelf zoveel mogelijk in de stijl van Jezus' Koninkrijk? Omdat ik door Jezus heb ontdekt dat ik hongerig blijf in mijn leven behalve als Hij mij vult met zijn genade? *Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Amen*