

Wijkgesprek – Maart

Samen één: Droomkerk - Handelingen 2 : 41-47

- een droom van een kerk -



EEN DROOM VAN EEN KERK

In week 1 hebben we nagedacht over onze taal van de liefde, hoe we de ander kunnen dienen en liefhebben. Week 2 ging over generaties en het doorgeven van de roemrijke, krachtige daden en wonderen van de Heer. Week 3 bracht ons de boodschap: De gemeente is een kring van liefde. Help elkaar. Wees verbonden met God, met elkaar en je naaste.

Daarna hebben we gezocht naar onze gaven en talenten met de gaventest en hebben we ontdekt waarom we een kerk nodig hebben. De volgende zondag ging over hoe je je gaven kunt ontdekken en inzetten. God als beeldhouwer van jouw leven. Laat je dus verrassen.

Deze zondag is de laatste zondag van het jaarthema "Samen één" en laat ons dromen over onze kerk, onze idealen. Dromen over de kerk, over Gods gemeente beginnen bij Hem.

Ons jaarthema startte met de toenemende verscheidenheid in onze gemeente, verschillende meningen en voorkeuren en veranderende inzichten. Toch geloven we dat God ons juist als verschillende individuen bij elkaar brengt in zijn kerk.

- Als de storm gaat liggen, is er een kerk!
- En wat voor een kerk!
- Gabbers in beweging: ikke, ikke, ikke wordt jij, jij en jij.
- Ze hadden alles gemeenschappelijk. En dat is heel veel!
- Laat de Geest maar waaien!

EEN DROOM VAN EEN KERK



EEN DROOM VAN EEN KERK

Gebruik voor deze week de gesprekspunten van week 6 voor jullie droomkerk.

Aanvullend: Je kunt deze dromen nog toespitsen op de 4 pijlers vanuit Handelingen 2, deze zijn essentieel voor een gemeente van Christus: onderwijs, gemeenschap, brood delen en gebed.

Werk op deze 4 terreinen jullie droom eens uit voor de kerk in Nieuwleusen. Stel jezelf de vraag: Hoe kan de Heilige Geest zo werken dat de kerk in de gunst van het hele volk komt te staan?

Fijne bespreking toegewenst